

Erindring indsendt til Københavns Stadsarkiv i 1969 af

Hans J. Meiling, (født 1888) - om hans barndom på Christianshavn 1888 - 1897

København d.30. Maj 1969

Til  
Københavns stadsarkiv !

Jeg der har oplevet min første Barndom på Christianshavn, og indtil 1897 boede i Sofiegade nr.10 hjørne af Dronningensgade, hvor min Fader var Bestyrer af Eberts Brændevinsbrænderi. Jeg husker at der hørte Kohold til, og Kørerne var opstaldet i Bagbygningen både i Stueetagen og på første Sal.

Bønderne kom og hentede Bærmen i Vogne som lignede lange Tønder, og der blev jo altid spildt nogen Bærme i gården, hvad hønsene benyttede sig af, det kunne godt hælde at de blev berusede.

Der var en Butik til Gaden, herfra solgtes Mælk og Fløde, og jeg tror ikke der var noget der hed Pasteurisering dengang. Når Brændevinsbrændingen var slut, så vidt jeg husker om Eftermiddagen, blev det spilkogende Vand lukket ud gennem et jernrør ud på Gaden, og så kom konerne (madammerne) med deres Spande, og hentede hvad de havde brug for.

Jeg husker det som en hyggelig Tid, en Tur ud af Amagerlandevej, det nuværende Amagerbrogade, en Søndag Eftermiddag, var en oplevelse for en 7. Års Dreng, der kom bl.a. de høje Væltepetere kørende.

Jeg har mangen Sommeraften siddet nede på en Tømmerflåde som lå neden for Knibbelsbro, og betragtet Trafikken på havnen, og der var også en Færgemand, som roede Folk over til Niels Juelsgade, han havde anlægsplads ved Tømmerflåden.

Ja, så meget om det. Jeg har optaget meget af min Barndoms Oplevelser på min Båndoptager.

Er De interesseret er De velkommen til at høre det. Nu er jeg træt så jeg slutter her, De må undskylde fejlene, jeg er ikke vant til at skrive på Maskine og jeg går i mit 81. år.

I Håb om at De kan bruge dette  
er Jeg med Venlig Hilsen  
Hans J.Meiling- Øster alle 25 kbh Ø