

## Limfabriken

Ejendommen på Amagerbrogade som nu er Amagerbankens domicil, blev etableret som limfabrik den 12. januar 1778. Fabrikken var startet i 1776 på Christianshavn, men blev pga. lugtgener flyttet til Amagerbro hvor den fik til huse i et allerede eksisterende bindingsværkshus i tilslutning til hvilket der blev opført flere nye bygninger, dels i bindingsværk, dels i grundmur.

Det gælder bl.a. den karakteristiske portbygning som lå, hvor Uplandsgade ligger i dag.

Jacob Holmblad og hans 2 medinteressenter Frantz Diderich Jørgensen og Johan Rubring Harboe købte i 1811 "Limfabriken" og i 1824 og 1826 købte Jacob Holmblad sine 2 medejere ud.



„Limfabriken“ set fra Amagerbrogade.

Maleri af F. C. Kiærskou ca. 1841. Privateje.

Fra venstre ses „Limfabriken“'s portbygning med den dertil hørende beboelsesbygning. Den hvide bygning er den oprindelige hovedbygning, som endnu indgår i Amagerbankens ejendom. Bygningen med kvisten er „Lykkens Prøve“ og stubmøllen „Bergs Mølle“. Ganske morsomt er det brogede folkeliv med Amagere i deres farverige dragter og de mange omstrefjende hunde.

Efter Jacob Holmblads død i 1837 blev fabrikken videreført af sønnen Lauritz Peter Holmblad som i 1850 tog fast bopæl i hovedbygningen (den hvide bygning) efter en større ombygning som bl.a. omfattende tilføjelsen af en førstesal og et trappetårn.

Senere foretoges mange om- og tilbygninger, ligesom mange tilkøb af naboejendomme blev gjort. Det Holmbladske dynasti blev efterhånden altdominerende på Amager, men i 1920 erhvervede Amagerbanken ejendommen og foretog omfattende ombygninger der stort set stadig består, med senere tilbygninger til banken.